

Uitvoerende hulp tijdens (on)gemakkelijke ontmoetingen

Jouw profiel

Je bent iemand die graag de handen uit de mouwen steekt en in contact komt met mensen.

Een uitvoerende hulp van (on)gemakkelijke ontmoetingen:

- Kan zich 1 zondag per maand gedurende 3 uur vrijmaken
- Kan zelfstandig en in een team werken
- Is niet vies van meezingers
- Kan zich vinden in het vrijzinnig humanisme
 - Staat open voor en respecteert de mening van een ander
 - Creëert een sfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn

Taakomschrijving

1 zondag per maand hebben we jou nodig voor een ongedwongen ontmoetingsmiddag waarop gebabbeld, gezongen, gespecht en gedeeld wordt: (on)gemakkelijke ontmoeting. Om 11u00 start de bijeenkomst waarin muziek en woord elkaar afwisselen. Van 12u00 tot 13u00 wordt er gezellig nagebabbeld met een hapje en een drankje.

Van 10u30 tot 13u30, steek jij je handen uit de mouwen. Je kan instaan voor de aankleding en de afbouw van de locatie, bijvoorbeeld: plaatsen en opruimen van stoelen, opzetten en afbreken van (klein) podium, inkleding aanbrengen en opruimen. Daarnaast zorg je er tijdens (on)gemakkelijke ontmoeting voor dat iedereen van een hapje en een drankje is voorzien (inclusief jezelf), doe je hier en daar een praatje tussendoor en sta je klaar om de andere vrijwilligers te ondersteunen.

Om (on)gemakkelijke ontmoeting te ondersteunen, werk je samen met muzikanten, een presentator, sprekers en andere vrijwilligers. Samen zorgen we voor een fijne middag met speeches, anekdotes, muziek, lekker eten en drinken en vooral: verbondenheid.

Ons aanbod

We bieden je een warme gemeenschap en de mogelijkheid om op een ongedwongen en gezellige manier aan een bijeenkomst bij te dragen. (On)gemakkelijke ontmoeting is gericht op ontmoeting, verbinding en positieve vibes. Deze bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door een team van medewerkers en vrijwilligers waar jij binnenkort deel van kan uitmaken.

Doe je mee? Zo weet je meteen wat te doen op je luie/bezige(kies zelf wat past) zondag!

Vrijwilligerswerk is leuk en het is fantastisch voor ons welzijn. Op deze manier leer je mensen in de bredere gemeenschap kennen.

Wil je een aantal zondagen meedraaien? Helemaal te gek! Denk je eraan om het voor een keer te doen? Waarom niet, wat is er daar nu niet leuk aan? Weet je niet zeker of bovenstaande beschrijving bij je past maar wil je wel je steentje bijdragen? Stuur ons een bericht

via connecthasselt@vrijzinnigpunt.be en we praten graag over hoe je kan meedoen.

Meer informatie over onze werking vind je via [Facebook / CONNECT Limburg](#).